

A close-up photograph of two people's hands clasped together. The person on the left is wearing a yellow lace top and a gold watch. The person on the right is wearing a beige sweater. The background is softly blurred, showing more of the people and their clothing.

KAN DET
ÖVERNATURLIGA
VARA

Naturligt?

12 maj

Ett studie kring
andens gåvor.

Bibelbrunch + workshop

Upplägg

Session 1

- Vem är Anden?
- Hur verkar Anden?

Session 2

- Vad är Andens gåvor?
- Vilka är dom och hur fungerar dom?

Session 3

- Bön, förbön och betjänande av varandra

Textläsning

1 Korintierbrevet 12:1-11;27-31

1 När det gäller de andliga gåvorna, syskon, vill jag inte att ni ska vara okunniga. 2 Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. 3 Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: "Förbannelse över Jesus", och att ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande.

4 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.

7 Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.

...

27 Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. 28 Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. 29 Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? 30 Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? 31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst.

Kontext och Syfte

- 1 Kor 12:1 När det gäller de andliga gåvorna (*pneumatikon*), syskon, vill jag inte att ni ska vara okunniga.
- 1 Kor 4:33 Gud är inte oordningens Gud utan fridens.
- 1 Kor 14:39-40 Hindra inte gåvorna. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Vem är Anden?



Varför behöver vi Anden?

- Bekläda med kraft, Apg 1:8
- Hjälparen, Joh 17:6
- Kraft att bli vittnen, Apg 1:8
- Ledda av Anden, Apg 16:7
- Vår lärare och guide, Joh 16:13
- Måla Jesus för oss, Joh 15:26
- Överbevisa världen, Joh 16:8
- Ge ett levande böneliv, Ef 6:18
- Forma Jesuslighet, Gal 6:16;22
- Skapar enhet, Ef 4:3
- ***Utrusta med gåvor, 1 Kor 12 m.fl***

Vem har Anden?

- Joh 3:5, Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.
- Hes 11:19, Jag ska ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött.
- 1 Kor 3:16, Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
- 1 Kor 6:11b, Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.
- 17, Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.
- 19, Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud?
- 1 Kor 12:3, Ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande.
- 1 Kor 12:13, I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Kaffepaus



Vad är Andens gåvor?

"Spiritual gifts are nothing less than God himself in us, energizing our souls, imparting revelation to our minds, infusing power in our wills, and working his sovereign and gracious purposes through us."

In summary: Spiritual gifts are God present in, with, and through human thoughts, human deeds, human words, human love."

Sam Storms

Vilka är Andens gåvor?

(exempel på Andens gåvor)

Romarbrevet 12:6-8

- Profetera
- Tjäna
- Undervisa
- Förmana
- Uppmuntra
- Ge tröst
- Dela ut gåvor / Generositet
- Hängivet ledarskap
- Visa barmhärtighet

1 Korintierbrevet 12:4-11

- Vishet (Ord av ...)
- Kunskap (Ord av ...)
- Tro
- Gåvor att bota sjuka
- Kraftgärningar
- Profetera
- Skilja mellan andar
- Tala olika slags tungomål
- Tolka tungomål

Efesierbrevet 4:11

- Apostlar
- Profeter
- Evangelister
- Pastorer och Lärare

1 Petrus brev 4:11

- Tala
- Tjäna

Vilka är Andens gåvor?

1 Kor 12:4-11

4 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.

7 Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.

Gåvorna är för alla

4 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, **han som verkar allt i alla.**

7 Men **hos var och en visar sig Anden** så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som **fördelar sina gåvor åt var och en** som han vill.

Andens gåvor

1. (Ord av) Vishet – *"Den ene får av Anden ord av vishet"*

1 Kor 14:6

Syskon, om jag nu kom till er och bara talade andra språk, skulle det hjälpa er om jag inte förmedlade någon uppenbarelse, kunskap, profetia eller undervisning?

1 Kor 2:12-13

Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. 13 Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord.

Andens gåvor

2. (Ord av) Kunskap – *“den andre får ord av kunskap genom samme Ande”*

- Matt 12:25: Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem...
- Luk 6:8: Men han visste vad de tänkte ...
- Luk 9:47: Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan.
- Joh 4:16-18:(Jesus) sade: "Gå och hämta din man och kom hit." 17
Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Det stämmer som du säger att du
- Apg 5:1-11 osv...

Andens gåvor

3. Tro – *“En får tro genom samme Ande”*

1 Kor 13:2

Om jag har fått profetians gåva och känner till alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har en tro som är så stark att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, då är jag ingenting.

Andens gåvor

4. Gåvor att bota sjuka – *“en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande”*

Luk 4:40

När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem.

Andens gåvor

5. Kraftgärningar – *”en annan att göra kraftgärningar.”*

Apg 4:29-32

Herre, se nu hur de hotar oss! Så hjälp nu dina tjänare att frimodigt förkunna ditt budskap! Visa din makt och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din heliga tjänare Jesus namn!” När de hade slutat be, skakade platsen där de var samlade och alla fylldes av den heliga Anden och förkunnade Guds budskap frimodigt.

Andens gåvor

6. Profetera – *“En får gåvan att profetera”*

Prophecy is reporting something that the Spirit occasionally brings to mind.

Wayne Grudem

1 Thess 5:20-21

Förakta inga profetior, utan pröva allt. Ta sedan vara på det som är gott

1 Kor 14:1;3

Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. ... den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst.

Andens gåvor

7. Skilja mellan olika andar – *“en annan att skilja mellan andar.”*



Andens gåvor

8. Tungotal – *”En får gåvan att tala olika slags tungomål”*

Tungotal som jordiskt språk

Apg 2:4-6

Och alla blev fyllda av den heliga Anden och började tala andra språk som Anden gav dem. Många hängivna judar från olika länder var i Jerusalem och när de hörde dånet, samlades en stor mängd människor. Förvånade fick de då höra sina egna språk talas.

Andens gåvor

8. Tungotal – *”En får gåvan att tala olika slags tungomål”*

Tungotal som bönespråk

1 Kor 14:2-5

Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. 3 Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. 4 Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. 5 Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd.

Andens gåvor

8. Tungotal – *”En får gåvan att tala olika slags tungomål”*

Kan alla tala i tungor?

- 1 Kor 12:7: En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål ...
- 1 Kor 14:27: Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon ska uttyda.
- 1 Kor 12:29-31: Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? 30 Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? 31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst.

Andens gåvor

9. Uttyda tungotal – *”en annan att uttyda tungomål.”*

1 Kor 14:5

Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd.



Imagine visiting a town at night that appears to have no lights, no televisions—not even alarm clocks. And then imagine learning that the town's power supply is virtually infinite, but that no one in the town had thought to turn any of their electrical appliances on. Wouldn't that town seem like a silly place to you? Yet the Church is all too often like that town. God has given us the power of His Spirit to fulfill His mission in the world, yet few Christians have even begun to depend on His power.

- Craig Keener

CENTRO



Studieguidе

www.centro.nu

CENTRO 



GUDSTJÄNST
SÖNDAGAR 14:00
LANDALA KAPELL

LOVSÅNG | BÖN | PREDIKAN | NATTVARD | FÖRBÖN | FIKA